

## Beste SAC-vrienden,

**N**aar aanleiding van ons 40-jarig jubileum is het goed even terug te blikken op de zeer bijzondere historie van SAC. Terwijl SAC in 1974 een stichting werd met de huidige naam, liggen haar wortels al in 1968. Toen maakte een Amsterdamse confectiefabrikant, de heer E. Visser, een reis naar Zuid-Azie. In Calcutta raakte hij onder de indruk van het werk van Moeder Teresa en beloofde haar om vanuit Nederland de financiële zorg voor 6 kinderen op zich te nemen. Terug in Nederland sprak de heer Visser met familie en zakenrelaties en zo vond de eerste overmaking van sponsorgeld naar Moeder Teresa op 13 maart 1969 plaats. Dit was het begin van onze sponsorschappen. In 1973 bracht Moeder Teresa een bezoek aan Nederland en nodigde zij actie Calcutta uit toe te treden tot haar internationale organisatie. Toen in 1976 in India een nieuwe wet werd aangenomen die consequenties had voor de samenwerking tussen Moeder Teresa en SAC kwam zij naar Nederland om met het bestuur van SAC daarover te spreken.

In goed overleg werd besloten dat de stichting onafhankelijk van Moeder Teresa verder zou gaan, waarbij ze zich uiteraard zou houden aan de nieuwe wet. En zo heeft SAC zich verder ontwikkeld als een onafhankelijke organisatie.

### 40-jarig jubileum

De komende maanden willen wij proberen met enkele partijen uit het verleden van SAC contact te leggen. Mocht dit lukken, dan leest u daarover in de volgende nieuwsbrief. Verder zijn wij van plan om in het najaar in Geldrop voor donateurs, sponsors, relaties en bewoners van Geldrop-Lierop een bescheiden jubileumbijeenkomst te organiseren met films en een fototentoonstelling. Hiervoor ontvangt u in de loop van het jaar een uitnodiging per e-mail of post. Met die bijeenkomst willen wij u informeren over de resultaten van uw sponsoring en u bedanken dat wij dankzij uw donaties al 40 jaar onderwijs voor kansarme kinderen in India hebben mogen realiseren!



*Joke Jansen, voorzitter*

## Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (6)

*In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat in Orissa een school werd gebouwd voor kinderen van ouders met lepra. Hoewel deze kinderen dankzij tijdige behandeling gezond zijn, worden ze toch gediscrimineerd en krijgen ze geen plaats op een gewone school. Deze school voor speciaal onderwijs blijkt nu zo succesvol dat ook kinderen van buiten het leprakamp er naar toe komen.*

### Uit de eerste brieven van de heer Van den Boogaard aan de sponsors

In september 1973 schreef de heer Van den Boogaard in een brief aan de sponsors dat er een mogelijkheid was om gratis pakjes naar hun sponsorkinderen te sturen. Hij had bij een bezoek aan Calcutta van een Indiase scheepvaartmaatschappij portvrijdom gekregen voor 20.000 kg per jaar. Een Amsterdamse firma wilde voor de helft van het normale tarief alles in grote kisten verpakken. En weer een ander bedrijf wilde het gratis vershippen naar Rotterdam voor doorgang naar India.

Van den Boogaard had al twee proefzendingen van elk 800 kg uitgeprobeerd en tot volle tevredenheid. Delta Lloyd, waar hij toen nog werkte, had alles gratis verzekerd. Om invoerrechten te voorkomen mochten de pakketjes maximaal 2 kg wegen en een waarde hebben van hoogstens twintig gulden. De inhoud van een pakketje kon bestaan uit voedsel, snoepgoed, medicijnen, kleding, zeep, tandenborstels, schriften of speelgoed. Als er in het pakketje nog ruimte over was, moest dat niet opgevuld worden met proppen papier, maar met stroken van oude lakens. Moeder Teresa kon die goed gebruiken in haar leprakolonies waar altijd gebrek aan verbandmiddelen was. De eerstvolgende boot zou in oktober 1973 vertrekken. Voor die tijd konden de sponsors hun pakjes opsturen naar het huisadres van Van den Boogaard. Hijzelf zou bij iedere zending om de 2 maanden 1500 tot 2000 stuks kinderkleertjes en een hoeveelheid speelgoed meesturen.

### Het vershippen van goederen naar India in de praktijk

In november 1973 kwam er weer een brief van Van den Boogaard naar de sponsors met een verslag van de vershipping van de goederen naar India. Het vershippen van pakjes voor de kinderen in India had nogal wat problemen opgeleverd... Bij hem thuis kwamen in zeer korte tijd 180 pakjes binnen. Zijn vrouw Ida moest tientallen keren de trap op- en afrennen om de pakjes aan te nemen, aangezien hun appartement op de 2de verdieping lag en het SAC-kantoor op een zolder op de 4de verdieping!

*lees verder op pagina 2 >*



*De heer en mevrouw Van den Boogaard op werkbezoek.*

## Gerealiseerde projecten

### Project P13-13: **Stapelbedden voor het meisjesinternaat in Mohana**

In het St. Anne's meisjesinternaat in Mohana verblijven 100 meisjes. Zij worden hier ondersteund met als doel te slagen voor het voortgezet onderwijs. Voortaan hoeven ze niet meer op de grond te slapen en zijn ze met muskietennetten nu beter beschermd tegen de malariamug. De aanwezigheid van bedden maakt het ook voor nieuwkomers aantrekkelijker. Dit project is mede ondersteund door de stichting Pandilla.



### Project P12-16: **Voortzetting onderwijsprogramma Vikas Sadan in Nuapada**

Ook het afgelopen jaar hebben wij ondersteuning geboden voor één jaar extra onderwijs aan 30 studenten van het Science 2 Center Vikas Sadan in Balasore. Deze studenten waren weliswaar geslaagd, maar met lage cijfers. Daardoor hadden zij geen kans op de arbeidsmarkt. In dit extra onderwijsjaar hebben zij onder intensieve en deskundige leiding veel geleerd. Daardoor zijn 18 studenten nu in staat om een vervolgopleiding science te doen en 12 volgen een beroepsopleiding.

## Projecten in uitvoering

### Project P13-07: **Kleuteronderwijs in Dumka**

Met dit Balwadi project wordt drie jaar financiële ondersteuning gegeven aan het kleuteronderwijs in 5 dorpen rond Dumka in de deelstaat Jharkhand. Balwadi is het onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar.

Dit kleuteronderwijs is de eerste kennismaking van de kinderen met onderwijs. Het blijkt heel succesvol. Omdat het plaats vindt in de dorpen, kunnen de kinderen bij hun ouders blijven wonen en hoeven ze niet naar een internaat. De meeste dorpen hebben een klein gemeenschapshuis waar de kinderen les krijgen. Ook de grotere kinderen, die al naar school gaan, worden hier geholpen met bijles. Na een grote financiële bijdrage van de St. Theresia basisschool in Bloemendaal is voor dit project nog € 2.358,= nodig.



### Project P13-22 **Opleiding aan HIV besmette kinderen in Chenata**

Het Community Care Centre (CCC) in Chetana in de deelstaat West-Bengalen is het tehuis voor HIV besmette weeskinderen. Zij hebben daar hun huisvesting en krijgen de noodzakelijke medische verzorging. Omdat zij op een andere school niet geaccepteerd worden, krijgen ze op het CCC ook onderwijs. Met dit project wordt het onderwijs voor drie jaar bekostigd. Momenteel zijn er twintig kinderen met een leeftijd variërend van 3 tot 10 jaar in het CCC. De totale kosten voor dit driejarig project bedragen € 7.500,=.



**Wij doen graag een beroep op uw ondersteuning.**

> vervolg van pagina 1

### **Geschiedenis van de Stichting Actie Calcutta (6)**

Van alle pakketjes moest de buitenverpakking verwijderd worden voordat ze aangeleverd konden worden bij de firma Varekamp, waarvoor vier ritten met een Volkswagenbusje nodig waren. De totale omvang van de verschepping omvatte 2 grote kisten en 20 kartonnen dozen, totaal 3000 kg en ruim 11 m<sup>3</sup>! De inhoud bestond uit 6000 stuks kinderkleding, 1000 stuks kleding voor leprapatiënten, een grote partij speelgoed, verband- en geneesmiddelen, 500 kg melkpoeder en 180 pakjes van de sponsorouders. Een zeer arbeidsintensieve maar bewonderenswaardige vorm van hulpverlening! *Wordt vervolgd*

### **SCHENKINGEN VAN EEN FEEST AAN SAC**

*Zou het een trend gaan worden? Geregeld ontvangt SAC bedragen van sponsors die ter gelegenheid van een feest aan hun gasten vragen in plaats van een cadeau een envelop met geld voor SAC mee te brengen.*

*Van een sponsor-echtpaar dat onlangs hun 40-jarig huwelijksfeest vierde en waarvan de gasten wel heel flink uitpakten, ontvingen wij liefst € 1450,=!*

**VOOR DEZE EN ALLE ANDERE VAN DIT SOORT GULLE GIFTEN ONZE HARTELIJKE DANK!**

### **Driekoningenzingen 2014**

Zaterdag 4 januari jl. werd de traditie van het Driekoningenzingen door kinderen van basisschool Dommeldal en Het Klokhuis weer voortgezet. Zes groepjes van drie koningen zorgden voor een opbrengst van maar liefst € 1102,27! Het goede doel was een schooltje bij een steenfabriek in Noordoost India.

### **Tennisvereniging BOKT sponsort SAC**

Tennisvereniging BOKT uit Eindhoven heeft SAC € 200,= geschonken. Het bedrag zal besteed worden aan een school voor kinderen van leprapatiënten in Puri in de staat Orissa.

### **Sponsorwedstrijd Ladies golfclub de Gulbergen**

Op de golfbaan van de Gulbergen vond de jaarlijkse Ladies sponsorwedstrijd plaats. Voor en na de wedstrijd werd een film over India vertoond en er werden Indiase artikelen verkocht. Totaal is er een bedrag van € 915,= opgebracht voor SAC. Dit bedrag gaat ook naar een brickfield project, een schooltje bij een steenfabriek.

## Deel de nieuwsbrief!

**Breng hem eens onder de aandacht van uw familie: promotie van SAC!**

# EEN VERZOEK OM HULP VOOR EEN MEISJESINTERNAAT

Een ingekorte brief  
van Sister Asrita Kullu  
vanuit Maratiguda

## Achterstelling van de tribalen

Ons dorp Maratiguda ligt in het district Rayagada in de deelstaat Orissa. Dit district is een van de meest achtergebleven gebieden van India.



Het dichtstbij gelegen treinstation ligt 200 km verderop en de bushalte 18 km. Van de bevolking behoort 98% tot de tribalen, de inheemse stammen. De tribalen zijn slachtoffers van een onrechtvaardige sociale orde en economische uitbuiting. Vanwege het verschil in taal, cultuur, levensstijl, voeding, kleding en behuizing leven ze afgezonderd van de geciviliseerde samenleving. Het kastesysteem is daarbij een groot kwaad. De klasse van opgeleide mensen beschouwt de tribalen als onaanraakbaren en onwetende barbaren.

## Problematiek van de tribalen

De bevolking leeft van de opbrengst uit de jungle zoals rijst, peulen, knollen en fruit. Onvoorspelbare moessonregens zorgen voor onzekere oogsten. Door de ontbossing van de jungle door rijke zakenlieden voor eigen gewin worden de opbrengsten steeds minder. De tribalen hebben geen eigendomspapieren van hun land en daardoor wordt het land verkwanseld. Een ander groot probleem is de slechte gezondheid van de bevolking door ondervoeding en slechte gezondheidszorg. Vaccinaties zijn niet voorhanden. Zwangere vrouwen en kleine kinderen lijden vaak aan tetanus, polio, difterie, tbc e.d. De sterfte van baby's en van vrouwen tijdens de bevalling is alarmerend hoog.

## Ontwikkelingsmogelijkheden van de tribalen

In 1998 is in Maratiguda een parochie gestart om de ontwikkeling van de bewoners van deze regio te bevorderen. Toen kon slechts 5% van de mannen en 3% van de vrouwen lezen en schrijven.

Wij zijn begonnen met onderwijs en ontwikkelingsprogramma's in 46 dorpen rond Maratiguda.

Wij proberen de bevolking bewust te maken van het belang van onderwijs, gezondheid, sparen, landbouw en politiek.



Daarom zijn wij in 2000 gestart met een internaat voor meisjes. Er verblijven nu 70 meisjes in het internaat voor onderwijs van groep 3 tot en met 8. De bijdrage voor het internaat zou € 75,= per jaar moeten zijn om rond te komen, maar vanwege de armoede hebben we het op € 35,= gesteld. Maar ook dat kunnen veel ouders niet betalen.

Hartelijke groeten van  
Sr. Asrita Kullu

**SAC verwelkomt nog graag sponsors die bereid zijn voor € 100,= per jaar een groepje kinderen te sponsoren voor onderwijs, voeding en kleding. Met het oog op de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen blijven sponsors hiervoor nog steeds hard nodig!**

**Namens de kinderen:  
bij voorbaat onze dank!**

## DE PAHARIA'S - een uitstervende inheemse stam

De Paharia's leven op een 160 km lange bosachtige heuvelrug in het oosten van de deelstaat Jharkhand. Pahar betekent heuvel of berg. Paharia's zijn bewoners van de heuvelrug. Het zijn de eerste bewoners van die streek sinds ruim 2000 jaar. Maar het is een uitstervende stam. Rond 1900 had de stam 1,3 miljoen leden en rond 2000 was het aantal al geslonken tot minder dan 95.000.

## Respect voor de natuur

Oorspronkelijk leefden de Paharia's van de vruchten van bomen en struiken in de jungle op de toppen van de heuvels. Ze kapten een stuk bos tot een meter boven de grond. Het gekapte hout lieten ze liggen. Met een stok maakten ze een gat in de grond om maïs te kunnen zaaien. Het volgende jaar werd een ander stuk bos gekozen. Na zeven jaar konden ze weer beginnen bij het eerste stuk bos. Zo bleef het bos behouden en de natuurlijke omgeving intact.

## Ontbossing

Helaas veroorzaken buitenstaanders ontbossing van het gebied. Daardoor raken de Paharia's geleidelijk aan de opbrengsten uit de jungle kwijt en ook de beschikking over brandhout en materiaal voor de bouw van hutten. Door droogte worden de mannen gedwongen als ongeschoolde arbeiders op zoek te gaan naar werk ver van huis.

lees verder op pagina 4 >

**sac** verzoekt om hulp voor  
**25 sponsorschappen voor dit meisjesinternaat**

Door de ontbossing moeten ze ook overstappen op wissellandbouw. Ze verbouwen nu maïs voor eigen gebruik en een soort peulvruchten voor de verkoop. Maar hun inkomsten zijn laag. Om zaad te kunnen kopen moeten ze geld lenen van geldschieters tegen een zeer hoge rente.

### Slechte gezondheid en analfabetisme

Door malaria, tbc, ondervoeding en vitaminegebrek is de gezondheid van vooral vrouwen en kinderen bar slecht. De kindersterfte is erg hoog. Slechts 6% van de volwassenen kan lezen en schrijven, van de vrouwen zelfs 2,5%. Er zijn weinig scholen. De kinderen moeten ver lopen, heuvel op heuvel af naar de dichtstbijzijnde school, waar uiteindelijk van onderwijs nog weinig terecht komt.

### Doorbreken van de armoedecirkel

Indiase Paters Jezuiten hebben de regio verkend en ontdekten verlaten dorpen waarvan de bewoners door ziekten zijn gestorven of wegens de slechte leefomstandigheden naar elders vertrokken.

De Paters hebben zich de erbarmelijke toestand van de Paharia's aangetrokken. Ze willen hen bewust maken van het belang van onderwijs en van hun recht op steun van de overheid.

Er zijn dorpschooltjes gestart. Op een centrale plaats met de naam Satia is een school gebouwd voor 400 kinderen. Het merendeel van de jongens slaapt in de lokalen van de school en de meisjes in een zaaltje van een plaatselijke kliniek. Er worden dorpsraden ingesteld en er zijn al 20 vrouwenzelfhulpgroepen opgericht. Vrouwen leren daar verantwoordelijkheid nemen, geld sparen en zoeken naar alternatieve vormen van levensonderhoud zoals het houden van kleinvee en het kweken van kruiden.

**SAC ondersteunt van harte het werk voor de Paharia's in Satia. U kunt meedoen door sponsor te worden. Als u al sponsor bent, willen wij u hartelijk bedanken!**

## HUISKAMERBIJEENKOMSTEN IN NIJMEGEN

Dit voorjaar heeft de kerngroep Nijmegen twee huiskamerbijeenkomsten gehouden voor sponsors van kinderen. Er zijn filmpjes gedraaid van werkbezoeken van SAC. Tot onze verrassing bleken er onder de aanwezigen drie personen te zijn die al 40 jaar sponsor waren! Zij hadden heel bijzondere herinneringen aan die 40 jaren en bleken bereid die in een interview met ons te delen.

### EEN SPONSOR VAN 81 JAAR

Mevrouw is sponsor sinds begin 1969, toen de organisatie nog niet SAC heette. Zij zat bij de kapper in een tijdschrift te bladeren, waarschijnlijk in de Libelle. Daarin stond een oproep voor het sponsoren van kinderen in India. Haar eerste sponsorkind was een peutertje van nauwelijks 2 jaar, dat er erg slecht aan toe was. Gelukkig ging het geleidelijk aan beter, zoals hierboven is te zien. Op de 3e foto ziet ze er heel gezond en vrolijk uit. Mevrouw heeft destijds ook nog met de heer Knoop uit Rotterdam gecorrespondeerd over nieuwe kinderen. In 1974 heeft mevrouw Moeder Teresa ontmoet in de Studentenkerk te Nijmegen. Dat was een erg bijzondere ontmoeting. Moeder Teresa herinnerde zich haar sponsorkindje nog goed toen mevrouw haar de foto liet zien. Er was een zuster met Moeder Teresa meegemaakt en de heer Van den Boogaard was er ook bij. De kinderen van mevrouw hadden daar hun spaarpot geleegd. Op de vraag wat mevrouw motiveert om al zo lang kinderen van SAC te sponsoren, antwoordt ze dat er vanuit India altijd zo'n goede informatie wordt gegeven over de kinderen. En ze heeft veel waardering voor de goede zorg die er aan de kinderen gegeven wordt naast het onderwijs. Ze vindt het ook erg goed dat er elk jaar mensen van SAC op werkbezoek gaan. Verder heeft ze ooit een lijst van goede doelen van het CBF gezien waarbij SAC zeer hoog scoorde - op de 2e of 3e plaats - vanwege de lage organisatiekosten.



### EEN SPONSOR-ECHTPAAR VAN BEIDEN 67 JAAR

Zij hadden van SAC gehoord via de tv toen Moeder Teresa in 1973 in Nederland was. De eerste van hun vier kinderen was net geboren. Vooral toen hun kinderen klein waren, vonden ze het belangrijk om hen mee te geven dat niet alle kinderen op de wereld het zo goed hadden als zij. En het fotootje en verhaaltje over hun sponsorkind maakte dat concreet. In die jaren zaten zij allebei in de leiding van een scoutinggroep. Daar hebben ze een boekenmarkt georganiseerd voor SAC. Bij de heer Van den Boogaard hadden ze een film geleend. De actie leverde een groot bedrag op voor SAC. Beiden zijn al 40 jaar sponsor omdat ze nog steeds een heel goed gevoel hebben bij SAC. De kleinschaligheid, de eerlijkheid, de eenvoud, de rechtstreekse persoonlijke contacten. Je weet dat het geld ook echt bij de kinderen terecht komt. Er verschijnen geen negatieve berichten over SAC in het nieuws. Ze zijn van plan hun leven lang te blijven sponsoren. Een sponsorkind nemen is niet vrijblijvend. Je eigen kind doe je ook niet opeens weg.

## Adres Stichting Actie Calcutta

Voorzitter: Joke Jansen

Secretaris: vacature

Postadres: Postbus 309  
5660 AH Geldrop

Kantoor- Mierloseweg 55<sup>E</sup> (kamer 4)  
adres: 5667 JB Geldrop  
tel. 040 285 27 22

e-mail: office@actiecalcutta.nl

website: www.actiecalcutta.nl

Banken: NL20 DEUT 0549 6201 68  
NL92 INGB 0003 9742 00  
NLO3 INGB 0000 0018 09

De Stichting heeft  
sinds 1 januari 2001  
het keurmerk van het



Centraal Bureau Fondsenwerving, Amsterdam (CBF).

## Adressen kerngroepen

### • Kerngroep Alkmaar

Contactpersoon: Henk Laarman

Tel. 072-5624091

e-mail: h.laarman@actiecalcutta.nl

### • Kerngroep Overijssel

Contactpersonen: Frank en Toos Bom

Tel. 0572-391960

e-mail: sac.overijssel@ziggo.nl

### • Kerngroep Nijmegen

Contactpersoon: Nel Suerink

Tel. 024-3550566 - mobiel 06-53766988

e-mail: n.suerink@actiecalcutta.nl

### • Kerngroep Zuidoost-Brabant

Contactpersoon: Ad van der Sman

Tel. 073-5494025 / 06-51371642

e-mail:

A.vanderSman@actiecalcutta.nl

## VACATURES

SAC is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Momenteel onder meer voor het secretariaat, bureau-management en voor de projecten-commissie. Neem contact op voor meer informatie!